

---

*Liturgie Eerste kerstdag 2020,  
ds Anita Abbring*

---



**Luisterlied Opwekking 527 Licht in de nacht (Oh Holy Night)**

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken  
dit is de nacht dat Zijn leven begon  
Sluier van angst en pijn lag op de volken  
totdat Hij kwam en het kwaad overwon  
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen  
stralend breekt die held're morgen aan

Prijs nu zijn naam  
samen met de engelen  
O, nacht vol licht  
o, nacht dat Jezus kwam

Wat Hij ons leert is geven om een ander  
liefde alleen is de weg die Hij wees

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden  
vrij van het juk van verdrukking en vrees  
Uit ons hart en dwars door alle tranen  
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Prijs nu zijn naam  
samen met de engelen  
O, nacht vol licht  
o, nacht dat Jezus kwam

## **Welkom**

### **Aansteken van de kaarsen**

### **Zingen In ons hart geboren (Sela)**

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;  
God dichtbij als nooit tevoren.  
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart  
geboren.

Maak ons uw voeten.  
Maak ons uw handen.  
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;  
God dichtbij als nooit tevoren.  
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart  
geboren.

Maak ons uw oren.  
Maak ons uw lippen.  
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren,  
God dichtbij als nooit tevoren.

O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart  
geboren.

### **Zingen Gezang 134: 1-3 Eer zij God in onze dagen**

Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit.  
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader  
en die onze Koning is.  
Eer zij God die op de aarde,  
naar ons toe gekomen is.  
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen,  
alle schuld tot elke prijs,  
geef in onze levensdagen,  
peis en vreê kyrieleis.  
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo.

### **Votum en groet**

### **Gebed**

## Zingen Gezang 118: 1-2 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  
Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie, heel mijn hart staat voor u open  
en wil, o Heer, uw tempel zijn.  
O Gij, wien aard' en hemel zingen,  
verkwik mij met uw heil'ge gloed.  
Kom met uw zachte glans doordringen,  
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Blijf in uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik uwe troost ervaren:  
Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

### **Schriftlezing Luc 1: 31-33**

Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.<sup>32</sup>Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.<sup>33</sup>Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

### **Luc 2: 10-12**

De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:<sup>11</sup>vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.<sup>12</sup>Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.'

## Zingen Hemelhoog 126 Een Koning is geboren

Een koning is geboren  
Een koning, een koning  
Een koning is geboren  
Heb je 't al gehoord  
Hij kwam op aarde wonen  
Als baby'tje zo klein  
Voor alle mensen, ook voor jou  
Wil Hij de koning zijn

Waar is Hij dan geboren  
Die koning, die koning  
Waar is Hij dan geboren  
Ik denk ineen paleis  
O nee, die koning die ik ken  
De machtigste van al  
Die kwam niet in een mooi paleis  
Maar in een arme stal

Waar moet Hij dan in slapen  
Die koning, die koning  
Waar moet Hij dan in slapen  
Een gouden hemelbed  
O nee, die koning die ik ken  
Die heeft geen bed van goud  
Geen pracht en praal, maar o zo kaal  
Een kribbetje van hout

Wat draagt Hij dan voor kleren  
Die koning, die koning  
Wat draagt Hij dan voor kleren  
Een jas van hermelijn  
O nee, die koning die ik ken

Die heeft er zelfs niet één  
En ook geen hemdje van satijn  
Maar doekjes om zich heen

Hoe kan ik Hem dan vinden  
Die koning, die koning  
Hoe kan ik Hem dan vinden  
Weet jij misschien de weg  
Die koning is dichtbij je  
Je hoeft niet ver op reis  
Vraag Hem in 't kribje van je hart  
Dan wordt het een paleis  
Dan wordt het een paleis

## **Schriftlezing 2 Mattheus 2:1-15**

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.<sup>2</sup>Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’<sup>3</sup>Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.<sup>4</sup>Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.<sup>5</sup>‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet:<sup>6</sup>“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’<sup>7</sup>Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was,<sup>8</sup>en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’<sup>9</sup>Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was.<sup>10</sup>Toen ze dat zagen,

werden ze vervuld van diepe vreugde.<sup>11</sup>Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.<sup>12</sup>Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

<sup>13</sup>Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.'<sup>14</sup>Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.<sup>15</sup>Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.'

## **Preek "Jullie Koning is geboren"**

### **Luisterlied Noël - Chris Timlon en Lauren Daigle**

Love incarnate, love divine	<i>Vleesgeworden Liefde, Goddelijke</i>
Star and angels gave the sign	<i>Liefde</i>
Bow to babe on bended knee	<i>Ster en engelen gaven het teken</i>
The Savior of humanity	<i>Bogen voor de baby op de knieën</i>
Unto us a Child is born	<i>De Verlosser van de mensheid</i>
He shall reign forevermore	<i>Een kind is ons geboren</i>
	<i>Hij zal heersen in eeuwigheid</i>
Noel, Noel	<i>Noel, Noel</i>
Come and see what God has done	<i>Kom en zie wat God heeft gedaan</i>
Noel, Noel	<i>Noel, Noel</i>
The story of amazing love!	<i>Het verhaal van wonderbaarlijke</i>
The light of the world,	<i>Liefde!</i>
given for us	<i>Het Licht van de wereld,</i>
Noel	<i>gegeven voor ons</i>
	<i>Noel</i>

Son of God and Son of man	<i>Zoon van God en Zoon van de mens</i>
There before the world began	<i>Daar voordat de wereld begon</i>
Born to suffer,	<i>Geboren om te lijden,</i>
born to save	<i>geboren om te verlossen</i>
Born to raise us from the grave	<i>Geboren om ons te verhogen uit</i>
Christ the everlasting Lord	<i>het graf, Christus de eeuwige Here</i>
He shall reign forevermore	<i>Hij zal heersen in eeuwigheid</i>

Noel, Noel	<i>Noel, Noel</i>
Come and see what God has done	<i>Kom en zie wat God heeft gedaan</i>
Noel, Noel	<i>Noel, Noel</i>
The story of amazing love!	<i>Het verhaal van wonderbaarlijke</i>
The light of the world,	<i>Liefde! Het Licht van de wereld,</i>
given for us	<i>gegeven voor ons</i>
Noel	<i>Noel</i>

### **Zingen Gezang 138:1-3 Komt allen tezamen**

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,  
 komt nu, o komt nu naar Bethlehem.  
 Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren,  
 komt laten wij aanbidden,  
 komt laten wij aanbidden,  
 komt laten wij aanbidden,  
 die koning.

De hemelse eng'len,  
 riepen eens de herders,  
 weg van de kudde naar 't schamel dak.  
 Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.  
 Komt, laten wij aanbidden,  
 komt laten wij aanbidden,



komt laten wij aanbidden,  
die koning.

O kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden,  
die koning.

Want U alleen bent waardig,  
Want U alleen bent waardig,  
Want U alleen bent waardig,  
o koning.

Wij prijzen U voor eeuwig,  
Wij prijzen U voor eeuwig,  
Wij prijzen U voor eeuwig,  
o koning.

## **Mededelingen en gebedspunten**

### **Gebed**

### **Collecte voor stichting Present**

### **Zingen Kerstnacht boven Bethlehem (Sela)**

In de kerstnacht boven Bethlehem,  
sprak een engel uit de hemel.  
En hij maakte daar goed nieuws bekend:  
God is hier, zijn naam is Jezus!

En opeens was daar een eng'lenmacht.  
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen  
ons vandaag opnieuw omgeven.  
Laat de echo van hun lofgezing  
blijven klinken in ons leven.  
Dat het hemels lied van toen die nacht  
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein  
voor de God, die zelf een kind werd?  
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.  
God werd mens tussen de mensen.  
Wat een wonder dat God met ons is!  
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.  
Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,

engelen en mensen samen.  
Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

**Zegen**