

## **Luisterlied Komt allen tezamen**

Komt allen tezamen  
jubelend van vreugde  
komt nu, o komt nu  
naar Bethlehem  
Ziet nu de vorst der  
eng'len hier geboren

Komt, laten wij aanbidden  
Komt, laten wij aanbidden  
Komt, laten wij aanbidden  
die Koning

De hemelse eng'len  
riepen eens de herders  
weg van de kudde  
naar 't schamel dak  
Spoeden ook wij ons  
met eerbied'ge schreden

Komt, laten wij aanbidden  
Komt, laten wij aanbidden  
Komt, laten wij aanbidden  
die Koning

O Kind, ons geboren  
liggend in de kribbe  
neem onze liefde  
in genade aan

U, die ons liefhebt  
U behoort ons harte

Komt, laten wij aanbidden  
Komt, laten wij aanbidden  
Komt, laten wij aanbidden  
die Koning

Wij prijzen U voor eeuwig  
Wij prijzen U voor eeuwig  
Wij prijzen U voor eeuwig  
o Koning

## **Welkom**

## **Votum en groet**

## **Zingen Opwekking 778:1,2 Hoe lang**

Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?  
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?  
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward  
en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?

Zie mij staan en antwoord,  
o God, mijn Vader!  
Breng licht in het duister,  
dan kom ik niet ten val.

Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?  
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?  
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward  
en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?

Zie mij staan en antwoord,  
o God, mijn Vader!  
Breng licht in het duister,  
dan kom ik niet ten val.

## **Gebed**

## **Kindermoment**

### **Schriftlezing    Klaagliederen 3: 17-26 (herziene Statenvertaling)**

- 17 Van vrede verstoten is mijn ziel,  
ik ben het goede vergeten.
- 18 En ik zei: Mijn kracht is vergaan,  
en wat ik van de HEERE verwachtte.
- 19 Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding,  
aan de alsem en de gal.
- 20 Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan,  
zij buigt zich neer in mij.
- 21 Dit zal ik ter harte nemen,  
daarom zal ik hopen:
- 22 Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn,  
dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is!
- 23 Nieuw zijn ze, elke morgen;  
groot is Uw trouw!
- 24 Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel,  
daarom zal ik op Hem hopen.
- 25 Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht,  
voor de ziel die Hem zoekt.
- 26 Goed is het te hopen en stil te wachten  
op het heil van de HEERE.

## **Preek**

## Zingen Praise you in this storm - Casting crows

I was sure by now  
God, you would have reached  
down  
And wiped our tears away  
Stepped in and saved the day  
But once again, I say "Amen,"  
and it's still raining

As the thunder rolls  
I barely hear your whisper  
through the rain  
"I'm with you"  
And as your mercy falls  
I raise my hands and praise the  
God who gives  
And takes away

And I'll praise you in this storm  
And I will lift my hands  
For you are who you are  
No matter where I am

And every tear I've cried  
You hold in your hand  
You never left my side  
And though my heart is torn  
I will praise you in this storm

I remember when  
I stumbled in the wind  
You heard my cry to you  
And raised me up again

*Ik was er zeker van dat nu,  
God, U al naar beneden zijn  
gekomen  
En onze tranen weg zou vegen,  
Binnen zou stappen en de dag zou  
redden. Maar weer zeg ik; Amen.  
En het regent nog steeds.*

*Terwijl de donder rolt  
Hoor ik U amper fluisteren  
door de regen:  
'Ik ben met je'  
En als uw genade valt  
Steek ik mijn handen op en prijs ik  
De God die weggeeft en  
wegneemt*

*En ik zal U prijzen in deze storm  
En ik zal mijn handen opheffen  
Want U bent die U bent  
Waar ik ook ben*

*En elke traan die ik heb gehuild  
Houdt U in Uw hand vast  
U hebt mijn zijde nooit verlaten  
En hoewel mijn hart verscheurd is  
Zal ik U prijzen in deze storm*

*Ik herinner me dat ik struikelde in  
de wind  
U hoorde mijn kreet, U tilde me  
weer op*

My strength is almost gone  
How can I carry on  
If I can't find you

*Mijn kracht is bijna weg, hoe kan  
ik verder gaan  
Als ik U niet kan vinden*

But as the thunder rolls  
I barely hear your whisper  
through the rain  
"I'm with you"  
And as your mercy falls  
I raise my hands and praise the  
God who gives  
And takes away

*Terwijl de donder rolt  
Hoor ik U amper fluisteren  
door de regen:  
'Ik ben met je'  
En als uw genade valt  
Steek ik mijn handen op en prijs ik  
de God die weggeeft  
en wegneemt*

And I'll praise you in this storm  
And I will lift my hands  
For you are who you are  
No matter where I am

*En ik zal U prijzen in deze storm  
En ik zal mijn handen opheffen  
Want U bent die U bent  
Waar ik ook ben*

And every tear I've cried  
You hold in your hand  
You never left my side  
And though my heart is torn  
I will praise you in this storm

*En elke traan die ik heb gehuild  
Houdt U in Uw hand vast  
U hebt mijn zijde nooit verlaten  
En hoewel mijn hart verscheurd is  
Zal ik U prijzen in deze storm*

I lift my eyes unto the hills  
Where does my help come from?  
My help comes from the Lord  
The maker of Heaven and Earth

*Ik hef mijn ogen op naar de bergen  
Waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp komt van de Heer  
De maker van hemel en aarde*

I lift my eyes unto the hills  
Where does my help come from?  
My help comes from the Lord  
The maker of Heaven and Earth

*Ik hef mijn ogen op naar de bergen  
Waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp komt van de Heer  
De maker van hemel en aarde*

And I'll praise you in this storm  
And I will lift my hands  
For you are who you are  
No matter where I am

*En ik zal U prijzen in deze storm  
En ik zal mijn handen opheffen  
Want U bent die U bent  
Waar ik ook ben*

And every tear I've cried  
You hold in your hand  
You never left my side  
And though my heart is torn  
I will praise you in this storm  
Though my heart is torn  
I will praise you in this storm

*En elke traan die ik heb gehuild  
Houdt U in Uw hand vast  
U hebt mijn zijde nooit verlaten  
En hoewel mijn hart verscheurd is  
Zal ik U prijzen in deze storm  
En hoewel mijn hart verscheurd is  
Zal ik U prijzen in deze storm*

### **Zingen Hemelhoog 336 Groot is uw trouw o Heer**

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader  
Er is geen schaduw van omkeer bij U  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt  
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar  
Zon maan en sterren in hemelse baan  
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid,  
Uw grote trouw die zal blijven bestaan.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw  
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde  
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan  
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

## **Muzikaal intermezzo**

## **Bespreken reacties**

## **Mededelingen**

## **Gebed**

## **Collecte voor Victory4all**

## **Zingen Opwekking 798 Houd vol**

Wij zijn het volk van God,  
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.  
Een leven lang te gast,  
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Het is een zegetocht  
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.  
Maar kijk, wij lopen nog,  
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd  
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,  
nu geven wij niet op.  
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.  
Houd vol, houd vol, Hij laat niet lo

God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen.

**Zegen**