

Nieuwsbrief Roemenië Anneke & Alexandru

Voorjaar 2023

Transport met hulpgoederen

In januari kwam het jaarlijkse transport met hulpgoederen van stichting Help ons Helpen aan. Vlak voor het zover was veranderde hier de verkeerssituatie, waardoor er geen grote vrachtwagens meer bij mij kunnen komen. Alles is daarom bij een overslagbedrijf overgeladen in 2 kleinere vrachtwagens en zo lukte het gelukkig wel.



Een vrachtwagen vol!

Samen erwtensoep maken

We krijgen o.a. altijd peulvruchten. Met bruine bonen weten de mensen wel raad, maar spliterwten zijn hier onbekend. Natuurlijk kan ik uitleggen hoe je erwtensoep maakt, maar ik heb gemerkt dat dat niet werkt. Daarom gaan we af en toe samen met mensen koken en dat gaat wel goed en tot nu toe vindt iedereen het heerlijk.



Hollandse kost in Roemenië

Blij met ondergoed!

Er was ook wat nieuw ondergoed. Ik had aan een vader, die met een paar van zijn kinderen kwam, een tasje met ondergoed en sokken voor de kinderen meegegeven. Van de moeder kreeg ik even later het volgende berichtje: 'De kinderen kwamen zo blij thuis. Ze kwamen huppelend binnen en riepen: mammië, mammië, kijk eens wat we gekregen hebben! En ze hadden allemaal setjes ondergoed in hun handen.'

Om dozen niet te zwaar te maken worden ze vaak opgevuld met knuffels. Kinderen die hier huiswerk komen maken, zouden met school een kinderkuis gaan bezoeken en vroegen of ze wat voor de kinderen daar mee mochten nemen. Hoewel ze al groot zijn wilden ze ook voor zichzelf nog heel graag wat uitzoeken.

Nieuwsbrief Roemenië Anneke & Alexandru

Voorjaar 2023



Nooit te groot voor een knuffel 😊

Een vriendin op bezoek

Het volgen stukje is geschreven mijn vriendin Jelly Snoek:



'Al een aantal jaren ga ik twee of drie keer per jaar naar Anneke toe. Allereerst omdat we vriendinnen zijn, maar vooral ook om

mee te helpen. Dozen sjouwen, boodschappen doen maar vooral ook contact met gezinnen. Vaak zijn er vragen of problemen over allerlei onderwerpen. Het meest boeiend zijn de vragen over de opvoeding van de kinderen en relaties in het huwelijk of in de familie. Zulke gesprekken gaan heel anders dan in Nederland en vaak ook sneller, omdat de mensen hier heel open en eerlijk zijn over de problemen die ze ervaren. Tijdens de gesprekken komen altijd Playmobil poppetjes op tafel, die verbeelden dan de verschillende personen in het gezin. Het is iedere keer weer een verrassing hoe ineens duidelijk wordt waar het probleem zit, of vooral

wat de oplossing is en wat ieder zelf kan doen. Bijvoorbeeld een vader die plotseling ziet wat zijn vrouw thuis allemaal doet voor werk, het huishouden, de zorg voor de kinderen en dan ook nog een baan. Elkaar begrijpen en naar elkaar luisteren zijn belangrijke stappen. Natuurlijk gaan de gesprekken in het Roemeens en Anneke vertaalt alles. Zo zijn we samen aan het werk, en kunnen de mensen weer met hoop verder met hun leven.'

Vriendelijke groeten vanuit Roemenië,

Anneke van der Kouwe,
sinds 1991 in Roemenië



Alexandru,
projectondersteuner



Stichting Help ons Helpen
Postbus 285
2220 AG Katwijk aan Zee
Reknr: NL52INGB0008374646
o.v.v. Anneke en Alexandru

Meer informatie?

- Kijk op:
<https://stichtinghelponshelpen.nl/projecten-in-roemenie/>
- Of neem contact op met de thuisfrontcommissie via:
roemenie-tfc@ngk-veenendaal.nl